

# HEMMA HOS

## "JAG BOR I MITT DRÖMHUS"

Att bo och arbeta efter de förutsättningar som finns är formgivaren och inredningsarkitekten Mårten Cyréns motto.

Det som först pockar på uppmärksamhet när man skimtar Mårten Cyréns hemvist är den gröna tillbyggnaden av trä. Den lyser mot det blekgula stenhuset från 1944 och sedan fem år tillbaka är det här Mårten tillbringar dagarna. Väl innanför ytterdörren är det hunden Spock som blickarna dras till, en glad och lekfull foxerterrier på fyra år. Huset, som ligger några mil söder om Stockholm, är 160 kvadratmeter stort, två plan med källare. Ganska snart stöter man på den ena efter den andra av Mårtens egna möbler. Och lite varstans finns inredningsdetaljer som han fått av sin pappa, formgivaren Gunnar Cyrén.

**Du har många möbler som du själv har gjort, hur kommer det sig?**

– Jag tycker om att umgås med mina produkter i efterhand, så de som fungerar i hemmiljö vill jag ha omkring mig. Och förresten har jag inte råd att köpa några andra designade möbler...

**Vem eller vad inspirerar dig som formgivare?**

– Min stora inspirationskälla är helt klart den italienska formgivaren Achille Castiglioni som var verksam efter andra världskriget. Hans smarta tekniska lösningar i kombination med enkel och smakfull formgivning gillar jag. Och tittar man på mina möbler ser ju allt ut att vara gjort på 50-talet.

**Är du en händig typ som gör allt själv?**

– Ja, det mesta som är tillbyggt och renoverat här i huset har jag gjort själv, som kontoret och min verkstad i källaren. Vår familj har alltid något nytt byggprojekt på gång tillsammans. Varje år har vi "arbetsläger" någonstans. Det började med att vi renoverade vårt sommarhus i Skillinge och senast var vi hos lillbrorsan och byggde på hans nyinköpta hus.



Mårten och Spock i sällskap på pinnsöfan "Along", design Mårten Cyrén, Pyra.

**Namn:** Mårten Cyrén

**Yrke:** Formgivare och inredningsarkitekt

**Familj:** Hustrun Anna Larsson, barnen Karin 20 år och Carl 15 år och foxerterriern Spock

**Bor:** I ett stenhus från 1944 söder om Stockholm



På väggen vid trappan upp till övervåningen hänger små väggskåp som Mårten snickrar på fritiden. En sorts lek med arkitektur. Ballerinan gjorde han till dottern Karin när hon fylle elva år.

**Hur ser din drömbostad ut?**

– Jag bor i mitt drömhuis. Jag är flexibel och lever efter de förutsättningar som finns just nu. Om tio år kanske jag inte alls vill bo här, då bor vi kanske i en lägenhet inne i Stockholm igen.

**Finns det någon pryl du aldrig skulle ha hemma?**

– Det finns mycket som man vill avstå från. Men pool och bakmaskin vill jag absolut inte ha. Dels för att vi bor vid en sjö, dels för att vi bakar mycket själva på det traditionella viset. Det blir godast så.

**Du har ju jobbat mycket med ljus.**

**Har du något tips när det gäller ljussättning?**

– Det är svårt med belysning men ett litet råd är att ha många små ljuskällor i stället för en enda stor.



Mårtens ljuskrona "Volt" i aluminium för både utomhus- och inomhusbruk hänger i vardagsrummet, från Byarums Bruk. Flodhästsulpturen har hans pappa Gunnar Cyrén gjort.